



Een christelijke relatie, wat houdt dat in?

In deze Bijbelstudie gaan we het hebben over relaties tussen man en vrouw en in het speciaal over 'christelijke' relaties. Wat houdt zo'n relatie in? Om deze brede vraag goed te kunnen beantwoorden bekijken we het van meerdere kanten vanavond.

- Heb jij wel eens een relatie gehad? En was dat een 'christelijke' relatie?

'Ik beloof in het huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven'.

Deze zin komt uit het huwelijksformulier. Dit is één van de dingen die je belooft als je voor de kerk gaat trouwen. Je belooft om voortaan samen door het leven te gaan zoals de Bijbel voorschrijft.

Daar gaan we even op door, want wat betekent het nou om overeenkomstig het evangelie te leven?

1 Prediker 4:9-12

9 Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.

10 Wanneer twee geliefden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. 11 Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12 En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

- Wat haal jij uit deze tekst?

Overeenkomstig het evangelie leven, houdt in dat je het voor elkaar opneemt. Valt de een, dan helpt de ander.

Hierbij een concreet voorbeeld: Twijfelt je partner over het geloof, dan sta je voor hem of haar klaar.

- Houdt jij je hier wel eens mee bezig? Ervaar jij dit ook in je eigen relatie of in relaties om je heen?
- Kun je nog meer voorbeelden noemen over hoe je in een relatie elkaar tot steun kunt zijn?

We hebben het tot nu toe voornamelijk gehad over christelijke relaties. De Bijbel zegt ook wat over niet-christelijke relaties, oftewel relaties met de zogenaamde 'heidene'. Voordat we hier verder op in gaan, een aantal stellingen:

Stelling: Een relatie met een christelijk persoon is beter dan een relatie met een niet-christelijk persoon.

Stelling: De bijbel is tegen een relatie tussen mensen waarvan er één niet-christelijk is.



Je zal om je heen wel eens een relatie zien waarvan één van beide niet naar de kerk gaat. Of misschien heb je het wel eens zelf meegemaakt. Lastig, maar hoe ga je er mee om? Moet je het ontwijken of kan je de liefde niet ontwijken?

Paulus zegt er in 1 Korintiërs 14 het volgende over:

1 Korintiërs 14

Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. 13 Dit geldt ook voor een zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. 14 Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens.

- Wat haal jij uit deze tekst?
- Betekent deze tekst dat jij je niet-christelijke partner moet bekeren?

We gaan de voorgaande teksten met elkaar vergelijken. In het huwelijksformulier staat dat je belooft te leven volgens het evangelie. Maar hoe kan dat nou als je een niet-christelijke partner hebt? In Korintiërs staat namelijk weer dat je bij God hoort, ook al is de ander ongelovig.

We kunnen concluderen uit deze Bijbelstudie dat een relatie hebben met iemand niet zo vanzelfsprekend is. Je dient je te houden aan bepaalde voorschriften. Toch is er vergeving en genade, zoals je in 1 Korintiërs 14 hebt kunnen lezen.

Slotvragen

- Kijk jij nu, mede door deze Bijbelstudie, anders aan tegen een relatie met een ongelovige?
- Wat zou jij doen als je verliefd wordt op een niet-christelijk persoon?