

Gods leiding

Vandaag gaan we nadenken over Gods leiding. God heeft een plan voor de hele wereld en daar hoort ook zijn plan voor jouw persoonlijke leven bij.

- Ervaar jij Gods leiding in je leven? Of heb je Gods leiding in iemand anders leven gezien?

Numeri 9 : 15 - 23

15 Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en dat bleef zo tot de volgende morgen. 16 Zo was het voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en was 's nachts te zien als een vuur. 17 Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op. 18 Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. 19 Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER. 20 Soms bleef de wolk maar een paar dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder wanneer de HEER het beval. 21 Soms ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als hij zich dan 's morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of 's nachts, trokken ze verder. 22 Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel – een paar dagen of een maand of nog langer – dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich verhief trokken ze weer verder. 23 Op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op, en op bevel van de HEER trokken ze verder. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER, die de HEER hun bij monde van Mozes gegeven had.

Deze tekst ging dus over de wolk die boven de tabernakel hing. Vers 15 begint met: “Op de dag waarop de tabernakel was opgebouwd...” Vanaf dat moment was de aanwezigheid van God al duidelijk zichtbaar.

- Wat valt jou op aan deze tekst?

De Heer wilde zichtbaar dichtbij Zijn volk zijn. Het volk Israël mocht zich zo veilig voelen in de woestijn. Door het zichtbaar zijn in die wolk wilde de Heer bevestigen dat Hij er was. Gods constante aanwezigheid in de tabernakel geeft blijk van zijn permanente leiding tijdens de tocht in de woestijn. Die wolk spreekt van Gods liefde voor zijn volk omdat Hij zich zo laat zien. Een geruststelling voor het volk door Zijn zichtbare aanwezigheid. Maar waarom dan een nevel, of wolk? De Heer verschijnt zo, omdat Zijn heerlijkheid zo overweldigend is. Omdat niemand een directe ontmoeting met Hem overleeft.

- Wat kan deze wolk ons leren?

Exodus 33 : 18 - 23

18 'Laat mij toch uw majesteit zien,' zei Mozes. 19 Hij antwoordde: 'Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 20 Maar,' zei hij, 'mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.' 21 Toen sprak de HEER: 'Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22 Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. 23 Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.'

- In deze tekst staat dat Mozes slechts een glimp van de Heer mag zien. Hoe zou je deze tekst naar deze tijd kunnen vertalen?

De verzekering dat Hij er was, Zijn leiding, geldt zeker ook nu nog. Je ziet Hem niet maar Zijn leiding is er wel degelijk!

Hebr. 12 : 1

1 Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

En wat is dan die leiding? Wat moet ik kiezen? Wist ik maar wat Gods wil is! Uit dit soorten vragen spreekt angst. Angst om het verkeerde te kiezen. Maar God zegt: "laat de angst los en kijk naar de wolk". De Heer is bij ons in al Zijn heerlijkheid. Hij is machtig en groot en niet afhankelijk van wat wij kiezen.

- Ben jij ook wel eens bang om het verkeerde te kiezen? En wat helpt jou om die angst los te laten?

In Exodus 40 staat dat Gods heerlijkheid neerdaalde om onder ons te wonen. Zo staat het ook in Joh. 1:14:

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd.

Christus is de vervulling van die wolk. Beide zijn duidelijk zichtbaar aanwezig.

De Here zelf daalde af als een wolk in de woestijn.

Jezus zelf daalde af in Bethlehem.

De Heilige Geest daalde af in Jeruzalem.

Wij worden niet aan ons lot overgelaten.

Die wolk was duidelijk in het Oude Testament. Als de wolk omhoog ging dan was het gaan en als de wolk bleef staan dan was het tenten opzetten. Voor het volk Israel heel duidelijk, het oog op de wolk houden.

Maar Gods heerlijkheid is nog steeds in ons midden! Zijn Geest doet dag in dag uit Zijn werk hier op aarde.

De Heer zelf heeft de mens gemaakt met de mogelijkheid voor keuzes. Hij zorgt voor ons zolang wij maar op Hem letten. Dan kunnen we de route niet kwijt raken.