

## Stellingen avond: 'Ik twijfel..'

Vanavond hebben we geen standaard Bijbelstudie, maar een stellingenavond. We lezen een aantal stukken uit de Bijbel en aan de hand daarvan bespreken we een aantal stellingen.

*18 Toen hij (Jezus) vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. 19 Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: 'Nooit zal je meer vrucht dragen!' Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. 20 Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: 'Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?' 21 Jezus antwoordde: 'Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zal je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zal je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: "Kom van je plaats en stort je in zee," en het zal gebeuren. 22 Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.*

**Mattheüs 21: 18-22**

Heel herkenbaar: je wilt best geloven, maar door wat je meemaakt ontstaat er vervreemding: God lijkt ver weg. En het schiet door je heen: *is God er eigenlijk wel? Houdt Hij ook (nog) wel van mij?* In de Bijbel staan heel wat voorbeelden van zulke twijfelaars. Denk maar aan Abraham, David, Job en Petrus.

Besprek in tweetallen de volgende stellingen:

- Iedereen twijfelt wel eens over het geloof.
- Twijfelen is slecht voor je geloof.
- Als je gelooft, zal je alles krijgen waar je voor gebeden hebt.



Besprek nu de verschillende meningen hierover in de groep.

Judas (niet degene die Jezus verraden heeft) schrijft een brief: 'Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen.' Hij schrijft deze brief omdat hij mensen wil oproepen te strijden voor het geloof. Er zijn namelijk een aantal mensen die niet oprecht geloven. Aan het eind van de brief zegt hij:

*20 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, 21 houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 22 Ontferm u over wie twijfelen 23 en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben.*

**Judas 1: 20-23**

- Mensen die twijfelen over het geloof moet je helpen tot ze niet meer twijfelen.

Het doel der verzoeken

12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. 17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 18 Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

**Jakobus 1:12-15**

Eens of oneens?

Zet in de volgende tabel of je het wel of niet eens bent met de volgende stellingen door de nummers in de goede kolom te plaatsen. Vergelijk daarna en deel de meningen in de groep.

1. Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.
2. God heeft de mensen twijfel gegeven.
3. Als je echt gelooft, neemt God je twijfel weg.
4. Door te twijfelen dien je twee Heren.
5. Twijfel is een keuze.
6. Twijfel is juist goed, het maakt je kritisch.
7. Twijfel komt van de duivel, het brengt je verder van God.
8. Bij twijfel moet men kiezen voor trouw.
9. Geloof zonder twijfel is een passief geloof.
10. Twijfel laat je alleen de slechte kanten van het geloof zien.
11. Twijfel is een deel van het geloof.

Eens	Oneens

Jezus zegt tegen de mensen die twijfelen: 'Ik heb alle macht! Jij bent kwetsbaar en klein, je aarzelt en twijfelt, kom maar bij Mij, Ik ben bij je.' Als je twijfelt is het goed om het daar met andere mensen over te hebben. Hopelijk heeft deze stellingen avond je daarbij geholpen.

Extra

Discussieer in de groep over de volgende uitspraken:

- Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw. - Philip James Bailey (Engelse dichter 1861-1902)
- Wie aan de waarheid gelooft, is nog niet wijs, en wie eraan twijfelt, is óók niet wijs; in de wijsheid blijken geloof en twijfel tezamen verkeerd tot eenheid. - G. J. P. J. Bolland (Nederlands taalkundige en filosoof 1854-1922)
- Wie anderen wil bekeren, moet eerst zelf twijfel gekend hebben. - C. J. Wijnaendts Francken (Nederlands letterkundige 1863-1944)
- Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden. - André Gide (Frans schrijver 1869-1951)