

Namaakgoden

Part I

Gemaakt voor jeugdvereniging Connected, gebaseerd op het boek van Tim Keller: 'Namaakgoden'.

Tim Keller

NAMAAK- GODEN

De lege beloften van
geld, sex en macht,
en de enige
wezenlijke hoop

Inleiding

Deze keer gaan we het hebben over afgoden. Deze Bijbelstudie is grotendeels gebaseerd op gedeelten uit een van de boeken van Tim Keller: 'Namaakgoden; de lege beloften van geld, seks en macht, en de enige ware hoop'. Deze week gaan we het hebben over wat afgoden eigenlijk zijn en volgende week gaan we kijken hoe we de afgoden kunnen vervangen (als je dat wil). Maar laten we beginnen met een vraag...

- Hoe zie jij afgoden?

Kan alles een afgod zijn?

Tim Keller stelt dat alles een afgod kan zijn. De meeste mensen weten dat je van geld of seks een afgod kan maken, maar of je van alles een afgod kan maken? Keller gebruikt een voorbeeld van een honkballer die uitblinkt in zijn sport, ook omdat hij doping gebruikt heeft. Naast succes en eer is een ander gevolg ook dat zijn lichaam gebroken is. Een ander voorbeeld is een vrouw die bang was voor financiële onzekerheid in het leven. Ze trouwde een rijke man terwijl er van liefde geen sprake was. Er volgde een echtscheiding met de nodige financiële gevolgen. Namaakgoden stellen teleur, uiteindelijk gebeurt er iets waar je bang voor was... Is het verkeerd om financiële zekerheid te hebben of om uit te blinken in je sport? Nee, maar zoals Keller schrijft: *"hoe groter het goede, des te gemakkelijker verwachten we ervan dat het al onze diepe behoeften kan vervullen. Alles kan als afgod functioneren, vooral de goede dingen van het leven."*

Reageer eens op de volgende stellingen:

- Alles in het leven kan een afgod zijn of worden, juist de goede dingen!
- Afgoden vragen offers van mij!

De definitie van 'afgod'?

Keller geeft aan wat een afgod is: *"Alles wat belangrijker voor je is dan God, alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God, alles wat je zoekt om ervan te ontvangen wat alleen God kan geven. Afgoden hebben een heersende positie dat je er het grootste deel van je passie, energie, je emotionele en financiële middelen aan besteden kunt."*

Maar wat kan dit concreet zijn? Het kan gaan om je relatie of je gezin thuis, je school of studie, geld verdienen, prestatie of erkenning of om hoe mensen tegen je aan kijken. Nog concreter, als je een dominee zou zijn kan het zelfs gaan om je succes als dominee: *'luisteren de mensen naar me? Kijken ze tegen me op?'* Op het moment dat je je daarop concentreert kan het zijn dat deze vragen groter worden dan de vraag: doe ik wat God van mij vraagt?

- Wat vindt je van de definitie van Keller over afgoderij?
- Wat denk jij dat God van jou (en ons) vraagt?

Heb lief, vertrouw en gehoorzaam

De Bijbel gebruikt in grote lijnen drie beelden om aan te geven hoe wij mensen om gaan met God. We hebben God *lief*, we *vertrouwen* God en we *gehoorzamen* God. De Bijbel gebruikt daar ook drie beelden voor, het huwelijk, religie en politiek. Maar zo werkt het ook met afgoden! Die hebben we ook lief, die vertrouwen we ook en daar gehoorzamen we ook aan. Denk eens aan het huwelijk (lief hebben), religie (vertrouwen) en aan politiek (gehoorzamen)...

<i>Huwelijk</i>	<i>Religie</i>	<i>Politiek</i>
God hoort onze ware Echtgenoot te zijn, als andere dingen in die plaats gaan staan begaan we 'geestelijk overspel'. Romantiek of succes kunnen je het gevoel geven dat je geliefd bent en gewaardeerd wordt. Je kunt dit terugzien in je 'zoete dromen' of onze dagdromen. Wat beeld je je graag in?	God hoort onze ware Redder te zijn, als andere dingen je vrede of veiligheid lijken te geven worden we op de lange termijn teleurgesteld. Financiële voorspoed of (overmatig) vertrouwen op je eigen prestaties kunnen je dit gevoel geven. Dit kunnen we terugzien in onze nachtmerries: 'wanneer ik ... niet meer heb dan kan ik net zo goed niet meer leven.'	God hoort onze Heer en Meester te zijn, als andere dingen de baas gaan spelen over je leven wordt je een slaaf van die afgod. Dit zien we terug in onze 'extreme' gevoelens: Wat geeft je een schuldgevoel wat je niet kwijt raakt? Wat maakt je enorm bang of boos? Wat je die gevoelens geeft kan een afgod zijn.

- Herken je liefde, vertrouwen en/of gehoorzaamheid aan God of aan een afgod in je leven? Zoja, op welke manier en op welke momenten?
- Heb je het verlangen om hier iets aan te veranderen of vindt je het best zoals het nu is?

THUISOPDRACHT: Denk deze week nog eens na over 'je afgod' en wat je ermee wil of kan doen. Als je het lastig vindt om een afgod te noemen, kijk deze week dan eens waar je veel tijd en energie aan besteed en wat voor een gevoel dit je geeft.

Volgende week

Aankomende zondag gaan we verder met dit onderwerp. We gaan dan niet kijken naar de afgoden zelf maar naar hoe je de afgoden kunt vervangen. Ook dan zullen we het doen aan de hand van het boek van Tim Keller. Om nog beter aan te sluiten bij jullie vragen is het goed als jullie de volgende vragen even invullen, het briefje afscheuren en inleveren bij je groepsleider:

Evaluatie Bijbelstudie Namaakgoden (part I)

Tops (wat was er goed aan deze Bijbelstudie?):

.....

.....

.....

Tips (wat mag er volgende keer beter?):

.....

.....

.....

Heb je nog vragen die we volgende keer kunnen behandelen:

.....

.....

.....