

Radicaal?!

Er zijn veel mensen die ergens in geloven. Milieuactivisten bijvoorbeeld; die ketenen zich vast aan bomen om ze te beschermen en worden in Rusland vastgezet omdat ze protest voeren bij een boorplatform. Vegetariërs eten geen vlees of vis, omdat ze geloven dat dieren beter verdienen dan opgegeten te worden door ons, mensen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Natuurlijk horen christenen ook in dit rijtje; omdat ze geloven in de Schepper, die zo veel van ons houdt dat Hij zijn eigen Zoon stuurde, doen ze ...-

Ja, wat eigenlijk? Waar vegetariër zijn zich beperkt tot keuzes maken in je eetpatroon en af en toe misschien wat actievoeren tegen grote supermarktketens, is het geloof in God als Schepper en Verlosser allesomvattend. Het bepaalt waar je vandaan komt, wie je bent en waar je heen gaat... toch?

-> Hoort radicaal-zijn bij het christendom? Waarom wel of niet?

-> Reageer op de volgende stelling: "ik wil een radicaal christen zijn"

In de wereld, maar niet van de wereld

Lees de volgende tekst uit het Johannes-evangelie:

"18 Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. 19 Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20 Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. 21 Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. 22 Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. 23 Wie mij haat, haat ook mijn Vader. 24 En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn Vader gehaat. 25 Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat: "Ze hebben mij zonder reden gehaat." 26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest." (NBV, Johannes 15: 18 - 27)

Je groepsleider heeft een groot vel papier meegenomen. Aan de ene kant van dit vel zie je "In, maar niet van de wereld" staan; aan de andere kant staat "In, en van de wereld". Denk even goed na, en probeer jouw plek te bepalen op dit blad papier. Ben jij je bewust van je anders-zijn als christen, zoals Jezus in de bovenstaande tekst beschrijft? Of ben je liever werelds, en probeer je de verschillen tussen christenen en de rest van de samenleving te vermijden? Schrijf je naam op het vel papier op de plaats waar je denkt dat je staat. Bespreek de uitkomst in de groep.

In de tekst die we gelezen hebben, spreekt Jezus over heftige dingen: haat en vervolging worden meerdere malen genoemd. Zoals hij uitlegt, kan christen-zijn leiden tot minachting en verwerping in de wereld.

-> Haat de wereld jou? Nee toch? Wat bedoelt Jezus hier dan mee?

Meedoen is makkelijker

Wij (of in ieder geval ikzelf) zijn er goed in om maar gewoon mee te doen met de rest van de wereld. We laten negatieve opmerkingen over christendom, Jezus en de kerk maar over ons heen komen, strribelen niet te veel tegen als christenen worden afgeschilderd als een beetje achterhaald en zijn het er soms misschien, ergens diep van binnen, een beetje mee eens dat we als christenen minderwaardig zijn. Hoe komt dat toch? Zijn wij niet overtuigd van een waarheid, net als andere mensen die ergens in geloven, maar die daar wel vol voor durven en willen gaan? En ten slotte: maak het iets uit wat de wereld vindt? God heeft haar toch gemaakt? Wie is er nou eigenlijk de baas?

-> Kies één of meerdere van de bovenstaande vragen uit en bespreek deze

Lees de volgende tekst uit het Matthëus-evangelie:

"28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. 30 Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel." (NBV, Matthëus 10: 28 - 33)

In deze tekst worden heftige dingen gezegd: wees liever bang voor God, dan voor de mensen (vers 28), en wie in de wereld leeft en daardoor Jezus verloochent, zal Hij laten vallen (vers 33). Echter, de tekst is ook bemoedigend: als God al voor de mussen zorgt, waarom zouden wij dan bang zijn om uit te komen voor dat waar we in geloven? Wat kan ons nou eigenlijk gebeuren?

-> Durf jij het aan - radicaal christen-zijn? En hoe zou je dit aanpakken?