

Je relatie met God

Waar het hart vol van is loopt de mond van over. Als we over God willen vertellen is het ook belangrijk dat ons hart vol van God is. Het is belangrijk dat we een goede relatie met god krijgen en onderhouden. Laten we het daar eerst eens over hebben.

- Wat is eigenlijk een relatie met God hebben? Probeer dit onder woorden te brengen.

Jezus zegt dat wie Hem kent, de vader ook kent (Joh. 8:19). We kunnen God dus beter leren kennen door Jezus en we leren Jezus kennen door de bijbel. Zo kunnen we Hém beter leren kennen. Maar een relatie komt meestal van twee kanten. Het is belangrijk dat we ook met Hem praten. Als je een relatie wilt met iemand is praten wel een van de belangrijkste dingen. En als je een goede relatie met iemand hebt praat je niet alleen over oppervlakkige dingen. Je vertelt de ander alles waar je mee zit, of wat je juist blijkt, of wat dan ook.

- Hoe is je 'relatie' met God, wat voor woorden zou je eraan geven?
- Is jouw relatie met God levend? Waar ligt dat denk je aan?

Je relatie met God uitdragen

14. Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongelooft en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15. En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18. met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.'

19. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Marcus 16: 14-20

De discipelen waren bijzondere mensen. Zij hebben met Jezus op aarde gesproken en hun hele leven aan Hem gegeven. Ze kregen bijzondere gaven mee en de opdracht om de hele wereld over trekken en over hem te vertellen. Nou hoeven wij niet allemaal een wereldreis te maken om over Hem te vertellen. We kunnen vaak heel dicht bij huis blijven, op school en werk zijn er nog genoeg mensen die God niet kennen. Maar er zijn nog veel andere manieren om je geloof uit te dragen.

- Wat is 'je geloof uitdragen'? Wat kun je daaronder verstaan?
- Draag jij je relatie met God ook uit naar anderen? Zo ja, hoe? En Zo nee, hoe zou je dat wel kunnen doen?

We vinden het vaak moeilijk erover te vertellen, maar behalve erover vertellen is ernaar leven een goed begin. Als we ons dienstbaar opstellen kunnen we Gods liefde weerspiegelen. We beseffen vaak niet dat dit anderen ook kan opvallen.

43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Handelingen 2: 43-47

Het volk hield van deze Christenen, om hoe ze waren. Ze waren anders. Net zoals Daniël anders durfde te zijn toen hij in opleiding was aan het hof van de koning en niet mee wilde eten van het voedsel dat de koning hen voorschreef.

- Wat is jouw opzicht 'anders' dan anderen 'niet gelovige'?
- Durf jij anders te zijn?

Voorbeeld zijn als Christen

Als christenen hebben we een taak in deze wereld. We zijn boodschappers van God en hebben zolang we op aarde zijn de mogelijkheid anderen over Hem te vertellen. Beseffen we wel genoeg dat we maar kort op deze wereld zijn en, als we dood gaan niet meer terug kunnen? Of is het leven na de dood nog ver weg in onze gedachten en hebben we het er niet over? Het leven is voor ons, zeker als rijke westerlingen, vaak goed en plezierig en over de dood denken we niet na. Het klinkt misschien raar om het hierover te hebben, de bijbel heeft het tenslotte ook over feestvieren als er iets te vieren is en genieten van je als jongeren.

9 Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. 10 Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

Prediker 11:9

- Wat is jouw doel in je leven? Wat wil je bereiken?