

# Alles in allen

Misschien heb je niet altijd even veel zin om God overal bij te betrekken; zo af en toe loopt alles gewoon op rolletjes, kun je alles zelf wel regelen en heb je God even niet nodig. Hij is dan gewoon even niet belangrijk. Of misschien zijn er dingen in je leven waarvan je liever niet hebt dat God ze ziet - dan voelt het feit dat God alles ziet en weet wellicht een beetje als 'Big Brother is watching you'.

-> Betrek jij God in alles wat je doet? Mag Hij overal in je leven een rol spelen?

## Van begin tot eind

Aan het begin van de brief aan de gemeente van Kolosse gaat de apostel Paulus uitgebreid in op de majesteit van Jezus Christus en zijn rol in de schepping. Hij zegt dan onder andere het volgende:

"15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis." (NBV, Kolossenzen 1 : 15 - 20)

In bovenstaande tekst wordt veel duidelijk over wie Jezus Christus is. Hij is God en bestond als eerste: alles wat bestaat op deze wereld en daarbuiten is geschapen door Hem en ook voor Hem. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan uiteindelijk tot God worden herleid. Dit betekent dat wij hier niet zomaar op aarde zijn, maar omwille van God, die het begin is van alles wat er bestaat. Later in de tekst wordt duidelijk dat ook alles uiteindelijk met Jezus zal eindigen, omdat hij vrede heeft gebracht tussen hemel en aarde door te sterven aan het kruis.

-> Wat betekent het dat alles **door** en **voor** God bestaat?

-> Sta je er wel eens bewust bij stil dat deze wereld en jouw bestaan door God in het leven zijn geroepen en ook voor Hem bestaan en niet om een andere reden?

Het kan soms misschien erg makkelijk zijn om Jezus even uit het oog te verliezen: je kunt zo bezig zijn met wereldse zaken dat 'het grotere geheel', of het bezig zijn met God en zijn schepping, even niet belangrijk voor je is. Toch is het goed om te bedenken dat al die schijnbaar erg belangrijke wereldse dingen uiteindelijk niet de reden zijn dat God jou heeft gemaakt: Hij heeft ons niet op de wereld gezet om stinkend rijk te worden, altijd maar goede cijfers te halen of zo veel mogelijk aantrekkelijke mannen/vrouwen te schaken. Integendeel, ons bestaan is een bestaan tot eer van God: tot eer van Hem die begin en eind is van deze wereld.

-> Ben je het hier mee eens? Waarom wel of niet?

### **Christus in het midden**

Betekent dit dat je dan maar moet stoppen met school, werk of je relatie, en je terug moet trekken in een klooster om een leven van bezinning te leiden? Absoluut niet. Leven tot eer van God betekent niet dat je het wereldse leven opgeeft of ontloopt; het betekent juist dat je met volle teugen mag genieten van dat leven, maar dan met het oog op Jezus. Volgens de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is dit zelfs onvermijdelijk. Hij zei het volgende over de positie van Jezus in ons leven:

"Christus heeft de mens uit de directe verhouding tot de wereld losgemaakt en in de directe verhouding tot Hem zelf gesteld." (Uit: Dietrich Bonhoeffer, *Navolging*; blz. 74)

"Tussen vader en zoon, man en vrouw, tussen de enkeling en het volk staat Christus, de Middelaar, of zij Hem kunnen erkennen of niet. Er bestaat voor ons geen weg tot de ander dan de weg over Christus, over zijn woord en onze navolging." (Uit: Dietrich Bonhoeffer, *Navolging*; blz. 77)

Wat Bonhoeffer hiermee bedoelt is dat Jezus overal bij betrokken is. Wat je ook doet; Hij is er bij, en Hij wil er bij betrokken zijn. Is dit eng? Niet per se. Ten slotte is Hij ook de reden dat we hier zijn en heeft Hij ons van onze schuld bevrijd door aan het kruis te sterven. Het is alleen maar mooi als je Hem dan kunt betrekken in je dagelijkse leven.

-> Begrijp je waar Bonhoeffer op doelt? Wat vind je van zijn uitspraken?

-> Wat zijn voor jou redenen om Jezus wel of niet bij alles te betrekken?