

# Gewapend

Beste leden van Connected,

Ik ben een trouwe dienaar van onze grote God. In mijn dagelijkse leven heb ik veel mogen vertellen over Jezus die voor ons aan het kruis is gestorven, is opgestaan en de dood voor ons heeft overwonnen. Maar helaas is de wereld hard en ben ik opgepakt. Ik zit in de gevangenis omdat ik een mooie boodschap te vertellen had. Ik word zwaar bewaakt door soldaten die tot in de puntjes toe zijn beschermd. Willen jullie voor mij bidden?

Was getekend,

Paulus

---

## Oriëntatievragen

- Bid je wel eens voor mensen die om het geloof in de gevangenis zitten?
- Hoe ziet jouw gebed eruit?
- Zou je anders willen bidden, misschien vaker of in een andere volgorde, andere punten?

## Efeziërs 6: 10 - 12

*'Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.'*

Waar zat Paulus naar te kijken toen hij dit schreef? Je zou denken dat hij net een glimp opving van een volledig gepantserde Romeinse soldaat die voorbij liep! Misschien wel een bewaker in zijn gevangenis. Het is voor Paulus niet moeilijk om bij "soldaat" te denken aan "strijd" en bij "strijd" aan geestelijke strijd. Voor ons is die associatie lastiger. Omdat wij leven in een vreedzaam land, waar we elk jaar in blijdschap Bevrijdingsdag kunnen vieren. Maar Paulus herinnert ons er hier aan, dat er een andere dimensie is, waar we rekening mee moeten houden. Er is geen strijd tegen "vlees en bloed", tegen mensen, gaande. Maar er is onderhuids een ongelooflijke strijd bezig, namelijk tussen de geestelijke machten. Er wordt gestreden om de zielen van de mensen.

## Vragen en opdracht

- Lees Efeziërs 6: 10 - 24
- Onderstreep de bijbelgedeeltes die jou aanspreken.
- Leg uit waarom deze Bijbelgedeelten jou aanspreken.

Paulus is gevangen genomen maar ziet door alles heen dat er een strijd is in de hemelsferen. Daarom vraagt hij ook om in gebed (zie inleidend verhaal) niet uit de gevangenis te worden gehaald. Paulus sluit zijn brief af met een aansporing om de juiste uitrusting aan te trekken om sterk te blijven staan in deze strijd.

- Tegen welke gevaren moeten wij ons verweren? Dit kun je bedenken door te kijken met welke wapens wij ons moeten verdedigen (Bijv. Met de riem van de waarheid moeten we ons verdedigen tegen het gevaar van de leugen.)
- Welke wapens vallen jou op?

Er zijn twee opvallende stukken die naar voren komen:

- Bijna alle wapens zijn verdedigingswapens. Alleen het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, is een aanvallend wapen!
- Paulus beschrijft geen beschermingsstuk voor de rug. Blijkbaar gaat hij er vanuit dat, dat niet nodig is, omdat het niet de bedoeling is om weg te rennen uit de strijd.

### **Vragen**

- Welke wapenuitrusting spreekt jou het meest aan?
- Welk stuk krijgt bij jou het meest te verduren, waar ligt jouw zwakke punt in je wapenuitrusting?
- Hoe kunnen we elkaar scherp houden om tegen de duivel te vechten? Hoe kunnen we ons het beste verdedigen?

*Hopelijk mocht iedereen een open gesprek hebben en kon en mocht je je eigen zwakheden vertellen aan mensen die om je heen staan. Wat is er nog mooier dan voor elkaar te bidden, voor elkaars zwakheden?*

### **Stukken in de bijbel die gaan over geestelijke strijd.**

- Genesis 3: 1-8 (Adam en Eva / Zondeval)
- Numeri 22: 22 (Gods dienaren zichtbaar)
- Efeziërs 6: 10-24 (De wapenuitrusting)
- 1 Johannes 2: 18-24 (Hoedt u voor de antichrist, aanvallen in onze tijd)

*Deze bijbelstudie is gebaseerd op de Bijbelstudie bundel seizoen 2007-2008 van CVS Betula Pubescens.*