

Fortune

Het is weer zondag. Zo meteen weer even naar de kerk en luisteren naar de woorden van de dominee. Gelukkig hebben we een hele goede dominee op dit moment, die me met zijn woorden elke zondag weer weet te raken. Hij voedt me telkens op zo'n goede manier, dat ik met een gerust hart naar huis kan. Hij geeft me altijd wel wat stof mee, waar ik over na kan denken. De kerk waar ik heen ga, is een erg fijne kerk. Een geweldige gemeente, bij wie je altijd terecht kunt. Toch heerlijk om er elke zondag weer te komen?!

- Herken je dit? Zo ja, vind je het allemaal wel best zoals het gaat? Wat voor gevoel geef het je?

De kerk en jouw gaven

We denken vaak aan wat de kerk ons te bieden heeft, maar wat bieden wij als leden van de kerk, als leden van Connected? Wat is je taak in de kerk, ben je actief of vind je dat niet nodig? Het kan ook zijn dat je het nut ervan helemaal niet in ziet, of dat je niet eens door hebt waarom je eigenlijk wat voor de kerk kunt betekenen. Wat is je plaats in de gemeente? Wat geef jij terug aan God met betrekking tot de kerk? Is dat puur het rinkelende muntgeld in de collectezak, of gebruik jij je gaven ook voor God in de kerk?

- Wat betekenen jij op dit moment voor de kerk?
- Hoe kun jij jouw taken in de kerk concreet maken?
- Wat zou je nog meer kunnen betekenen voor de kerk?

Lees nu de volgende tekst:

"3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen." (Romeinen 12: 3 - 7)

God stelt zich in deze tekst heel duidelijk op. De gaven en talenten die jij bezit moet je ook kunnen inzetten voor (bijvoorbeeld) de kerk. Dus iedereen heeft andere gaven en iedereen kan/moet deze ook inzetten ten behoeve van kerk, gemeente, catechisatie enz. Toch zegt God aan het begin, dat we niet al te arrogant moeten worden en zeggen dat we zoveel kunnen (vers 3a). We moeten vanuit het geloof denken en op die manier onze gaven gebruiken.

- Hoe kun je voor jezelf duidelijk hebben wat je gaven zijn?
- Hoe kun je vanuit het geloof denken?
- Herken jij dat, arrogantie; jezelf hoger aanslaan dan je kunt verantwoorden? Zo ja, wat zou je eraan kunnen doen?

Lees nu de volgende tekst:

"4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil." (Korintiërs 12: 4 - 11)

- Wat valt je op aan deze tekst?
- Wat spreek jou aan in deze tekst?

Jouw geestelijke gaven

Besprek met elkaar de resultaten van de door jullie gemaakte gaventest aan de hand van onderstaande vragen:

- Wat zijn jouw 'geestelijke gaven'?
- Hoe kun je al jouw geestelijke gaven gebruiken voor de mensen om je heen, zoals de kerk, de jeugdvereniging, familie en vrienden?

Nu weten we dat iedereen zijn eigen gaven heeft. Als je het moeilijk vindt dat voor jezelf te bepalen, is dat niet erg. Je komt er meestal pas achter zodra anderen, mensen om je heen, je daarop attenderen. Je geestelijke gaven zijn bedoeld voor de kerk en de gemeente. Gebruik ze dan ook met volle overgave. Maar nogmaals: wil niet te veel. Draaf niet door in je eigen gaven, maar gebruik ze op de juiste manier, zonder te overdrijven.