

Vragen	Antwoorden					Gaven											
	bijna nooit	zelden	soms	vaak	bijna altijd												
Ik ben heel gevoelig voor wat wel of niet goed is	1	2	3	4	5												
Ik ben de eerste die opspringt om anderen te helpen	1	2	3	4	5												
Ik vind het leuk om de leiding te hebben over mensen	1	2	3	4	5												
Ik voel het aan als anderen pijn hebben en ik wil ze helpen	1	2	3	4	5												
Ik vind dat het mijn taak is om altijd te zorgen voor mensen die het minder hebben dan ik	1	2	3	4	5												
Ik wil graag dat mensen samenwerken	1	2	3	4	5												
Ik houd niet van spelletjes waarbij mensen verliezen	1	2	3	4	5												
Ik geloof dat de Bijbel de waarheid is	1	2	3	4	5												
Ik wil waardering ontvangen voor wat ik voor anderen doe	1	2	3	4	5												
Ik heb visie voor de toekomst	1	2	3	4	5												
Ik vind het niet fijn om te letten op wat verkeerd is in anderen	1	2	3	4	5												
Ik vertrouw erop dat God voor me zorgt	1	2	3	4	5												
Ik krijg heel veel voor elkaar in korte tijd	1	2	3	4	5												
Ik vind het moeilijk om belangrijke beslissingen te nemen	1	2	3	4	5												
Ik merk dat God rechtstreeks tegen mij spreekt	1	2	3	4	5												
Ik vind het gemakkelijker om dingen te doen voor anderen dan om naar ze te luisteren en met ze te praten	1	2	3	4	5												
Ik hou van nieuwe doelen en nieuwe plannen	1	2	3	4	5												
<b>SUBTOTAAL</b>																	

Vragen	Antwoorden					Gaven													
	bijna nooit	zelden	soms	vaak	bijna altijd														
<b>TRANSPORT</b>																			
Ik wil dat anderen gelukkig zijn	1	2	3	4	5														
Ik wil niet dat anderen weten hoeveel ik weggeef	1	2	3	4	5														
Ik heb veel respect voor mensen die ouder zijn dan ik	1	2	3	4	5														
Ik vind het 't leukste wanneer iedereen gelukkig is	1	2	3	4	5														
Ik wil anderen vertellen wat God tegen me heeft gezegd	1	2	3	4	5														
Ik zie de noden van anderen en wil er iets aan doen	1	2	3	4	5														
Ik heb respect voor mensen die ouder zijn dan ik en meer wijsheid hebben	1	2	3	4	5														
Ik wil anderen niet kwetsen met wat ik doe of zeg	1	2	3	4	5														
Als ik geen geld of spullen kan geven, geef ik mijn tijd	1	2	3	4	5														
Ik kan goed met mensen opschieten welke leeftijd ze ook hebben	1	2	3	4	5														
Als andere mensen verwond zijn, vind ik het moeilijk om aan iets anders te denken	1	2	3	4	5														
Ik ben soms cru en bot als ik tegen mensen praat	1	2	3	4	5														
Ik kan een project niet loslaten tot het zo goed mogelijk is afgemaakt	1	2	3	4	5														
Ik wil met een goed club mensen samenwerken om een taak af te maken	1	2	3	4	5														
Het doet me pijn als ik zie dat anderen pijn en verdriet hebben	1	2	3	4	5														
Ik vind het heerlijk om mijzelf en wat ik heb in te zetten	1	2	3	4	5														
Ik geloof dat ik het beste kan functioneren als ik de leiding heb	1	2	3	4	5														
<b>SUBTOTAAL</b>																			

Vragen	Antwoorden					Gaven														
	bijna nooit	zelden	soms	vaak	bijna altijd															
<b>TRANSPORT</b>																				
Ik heb de neiging om te geloven wat anderen zeggen	1	2	3	4	5															
Ik heb soms een laag zelfbeeld	1	2	3	4	5															
Ik ben liever een volger	1	2	3	4	5															
Ik laat het niet merken als kritiek mij kwetst	1	2	3	4	5															
Ik wil niet in het midden van de belangstelling staan	1	2	3	4	5															
Ik geef altijd 10% van wat ik verdien en daar bovenop nog mijn offergaven	1	2	3	4	5															
Als mensen niet leuk vinden wat ik heb gedaan dan ben ik daar niet ondersteboven van	1	2	3	4	5															
Ik geloof dat ik andere mensen kan helpen met gebed	1	2	3	4	5															
Ik vind het niet leuk als ik het bij het verkeerde eind heb	1	2	3	4	5															
Ik vind het gemakkelijk om iets zelf te doen dan om iemand daar voor te zoeken	1	2	3	4	5															
Ik ben goed in netwerken en in het zoeken naar mensen om mee samen te werken	1	2	3	4	5															
Ik vind het heerlijk om me te bekommeren om zieken of mensen die boos lijken te zijn	1	2	3	4	5															
Ik vind het fijn om mensen op te beuren door iets te geven	1	2	3	4	5															
Ik vind het niet zo leuk om op details te letten als ik iets doe	1	2	3	4	5															
Ik vind het vreselijk als mensen ruziemaken of haatdragend zijn	1	2	3	4	5															
Ik wil dat andere mensen dieper groeien in hun relatie met Christus	1	2	3	4	5															
Soms ben ik zo druk met helpen dat ik niet let op de geestelijke nood van anderen	1	2	3	4	5															
<b>SUBTOTAAL</b>																				

Vragen	Antwoorden					Gaven							
	bijna nooit	zelden	soms	vaak	bijna altijd								
<b>TRANSPORT</b>													
Ik vind het fijn als mijn leven goed georganiseerd is	1	2	3	4	5								
Ik wil niet dat mensen zich buitengesloten of alleen voelen	1	2	3	4	5								
Mijn grootste verlangen is om aan anderen te vertellen wat Jezus voor ze heeft gedaan aan het kruis	1	2	3	4	5								
Ik vind het wel gemakkelijk om aan anderen te vertellen hoe ik me voel	1	2	3	4	5								
Ik heb het gauw in de gaten als anderen zich buitengesloten voelen	1	2	3	4	5								
Als anderen spreken weet ik of hun woorden van God zijn	1	2	3	4	5								
Ik vind het heerlijk om gastvrij te zijn	1	2	3	4	5								
Ik heb de neiging om teveel te werken	1	2	3	4	5								
Ik zou het heerlijk vinden om naar een arm land te gaan om daar mensen te helpen	1	2	3	4	5								
Ik vind het prima om het zonder dingen te moeten stellen, zodat anderen een beter leven krijgen	1	2	3	4	5								
Ik hou ervan om na te denken hoe ik de dingen voor elkaar krijg	1	2	3	4	5								
Ik heb de neiging om over de gevoelens van anderen na te denken	1	2	3	4	5								
Ik wil een rol spelen in het evangelie brengen en veranderen van mensenlevens	1	2	3	4	5								
Ik ben de eerste die hulp biedt als er iets gedaan moet worden	1	2	3	4	5								
Ik geef me met hart en ziel aan de organisatie waar ik deel van uitmaak	1	2	3	4	5								
Ik praat met mensen één op één, niet in grote groepen	1	2	3	4	5								
Ik kan goed met geld omgaan	1	2	3	4	5								
<b>SUBTOTAAL</b>													

Vragen	Antwoorden					Gaven						
	bijna nooit	zelden	soms	vaak	bijna altijd							
<b>TRANSPORT</b>												
Ik wil altijd winnen als we een spel doen	1	2	3	4	5							
Ik voel het als mensen tegen mij liegen	1	2	3	4	5							
<b>TOTALEN</b>												
						P	D	T	B	G	L	C

- P = Profetie
- D = Dienen
- O = Onderwijs
- B = Bouwen
- G = Geven
- L = Leiden
- C = Compassie



## “What’s in the Box?” (wat zit er in de doos?)

Geestelijke gaventest – een vragenlijst voor tieners

“What’s in the Box?” is een eenvoudige benadering om te onderzoeken wat onze geestelijke gaven zijn en om die in praktijk te brengen. Het is de taak van een liefdevolle en zendinggerichte kerk om te vragen: “Wat zit er in de doos?” Met andere woorden, “Wat zit er in onze kinderen dat zodanig gevormd kan worden dat het onze kerk vandaag al voorwaarts doet gaan?”

1. Geef bij elke uitspraak aan:	bijna nooit	zelden	soms	vaak	bijna altijd
	1	2	3	4	5

Voorbeeld: het kan zijn dat er een uitspraak in voorkomt die luidt: “Ik kan heel gefrustreerd raken als ik mensen hoor zeggen dat ze iets willen doen, maar ze doen het nooit.”

Als je “bijna nooit” dat gevoel hebt, dan omcirkel je de 1 onder “bijna nooit,” maar als jij je daar vaak boos om maakt, dan omcirkel je de 4.

2. Als je alle uitspraken beantwoordt, zet dan het nummer dat je koos voor elke vraag in het witte hokje in de rechterkolom. In elke kolom komen dan tien getallen te staan. Tel het totaal van elke kolom op en schrijf de uitkomst daarvan in de totaalkolom onderaan.

3. De hoogste score is op het gebied waarin jij waarschijnlijk een gave hebt. Je kunt hierover zekerheid krijgen door die gave in praktijk te brengen en als je daarin succesvol bent, dan zul je meer zekerheid krijgen over de manier waarop God jou gaven heeft gegeven.

“We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.” (Rom. 12<sup>6-8</sup>).

De benadering van geestelijke gaven zoals ChristWise die heeft ontwikkeld, is gebaseerd op dit gedeelte uit Romeinen. Er zijn studies over geestelijke gaven die 24 geestelijke gaven noemen in hun test. Voor jonge mensen gebruiken wij het gedeelte uit Romeinen omdat het de gaven vereenvoudigt tot zeven categorieën. Voor tieners is dit gemakkelijker te hanteren. Hieronder volgt een opsomming van de gaven met een korte uitleg en een voorbeeld voor jonge mensen van hoe die gave er uitziet.

---

### PROFETIE

Het spreken van de wijsheid van God. Het woord profeteren kan mensen afschrikken, want het brengt allerlei beelden met zich mee zoals het afroepen van vuur uit de hemel tot het zien van toekomstige dingen. Het kan zijn dat die dingen voorkomen, maar de gave van profetie heeft meer te maken met het vermogen van iemand om wijsheid te spreken en uit te leggen namens God. Mensen die deze gave hebben, zijn op een bijzondere manier op God afgestemd. Zij zijn bereid en hebben de neiging om zich uit te spreken en ze gaan in tegen de druk van hun omgeving. Je kunt het bijvoorbeeld zien als een jongere erop uit is om mensen zover te krijgen dat ze gaan doen wat juist is. We willen ook de mogelijkheid niet uitsluiten dat zij “dromen en visioenen” hebben, maar meestal betekent het dat iemand die deze gave heeft moedig is en een karakter heeft dat heel ontvankelijk is.

## **DIENEN**

Mensen die de dingen voor elkaar willen hebben, zijn van onschatbare waarde voor de kerk. Als God in deze personen woont, dan kunnen zij grote dingen voor hem doen. Er zijn mensen die alleen maar plannen maken, maar deze helpers maken een lijstje van dingen die zij moeten doen en ze gaan aan de slag. Zij voelen zich in hun element als zij aan het werk zijn en ook al zijn de details van ondergeschikt belang, zij zien altijd hoe de kleinste onderdeeljes in het plan kunnen passen. Dat zie je terug in kinderen die altijd klaar staan om te helpen, voortdurend bereid zijn om als vrijwilliger te fungeren. Zij kunnen eigenlijk niet stil zitten.

## **ONDERWIJZEN/LEREN**

We combineren de gave van onderwijs aan leren, want de meeste goede leraren vinden het ook heerlijk om te leren. In de kerk vinden ze het fijn om studies te krijgen en waarheid te ontdekken en ook genieten ze van de manieren waarop ze dit weer kunnen doorgeven. Zulke kinderen vinden het niet alleen heerlijk om dingen te begrijpen, maar ze genieten ook van de manier waarop ze het ontdekt hebben en willen ook anderen daarbij helpen.

## **BOUWEN**

Bouwers hebben de gave om mensen met woord en daad uit te dagen en te stimuleren. Dit wordt vaak de gave van bemoediging genoemd. Het is afgeleid van de gedachte van het bouwen van een huis. De bouw van een huis komt stap voor stap, deel voor deel tot stand. Ook is het duidelijk dat het een poos duurt om een huis te bouwen, maar je hebt maar 1 staaf dynamiet nodig of één aardbeving of tornado en een huis is volledig verwoest. Dat geldt ook voor onze woorden en daden. Negatieve woorden en daden kunnen veel vernietigen, maar positieve bevestiging bouwt geleidelijk aan iets op. De bouwer heeft een speciale gave om het juiste woord op de juiste tijd te zeggen. Zij hebben het verlangen om mensen voorwaarts te zien gaan door hun woorden en daden, bouwers zijn positieve mensen vol initiatief.

## **GEVEN**

Mensen die vol vreugde hun tijd, talenten, diensten en middelen inzetten voor goede werken, noemen wij gevers. Je hoeft niet veel geld te hebben voor deze gave – de meeste jonge mensen hebben niet veel geld. Maar hun offervaardige geest en hun gulheid springen eruit. Wat hen drijft is niet hoe zij overkomen als een vrijgevig persoon, maar zij voelen zich goed omdat zij andere mensen kunnen helpen. Dat maakt dat zij hun tijd, hun spullen en hun energie vrijuit geven.

## **LEIDEN**

Mensen hebben allerlei verschillende ideeën over wat iemand tot een leider maakt. Het woord betekent letterlijk “voor staan” of “voorzitten.” Er zijn mensen die denken dat het gaat om de persoon die het luidruchtigste is. Eén van de beste definities voor leiderschap is “de vaardigheid om anderen te beïnvloeden.” Dat kan zowel op positieve als op een negatieve manier. Heb je wel eens verhalen gehoord over de kindertijd van grote leiders – alle problemen die zij hebben veroorzaakt? En toch waren ze op de een of andere manier in staat om anderen te beïnvloeden.

## **COMPASSIE**

De gave van bewogenheid is de natuurlijke neiging om genade te bewijzen en hulp te verlenen en uit te zijn op het welzijn van anderen. Als iemand eenzaam is, honger heeft of gewond is, dan worden bewogen mensen diep geraakt van binnen. Zulke personen willen altijd iets aan een probleem doen. Je kunt het zien aan de manier waarop zij reageren op onrecht en oneerlijkheid. Als er een mogelijkheid is om verschil te maken dan willen ze altijd een bijdrage leveren aan de genezing/oplossing. Het verschil tussen iemand die de gave van bewogenheid heeft en iemand die graag dient is dat een bewogen iemand het eerder ziet dat een persoon pijn heeft.