

Gods toorn

“Esmee: God is Liefde. Laten we blij zijn!

Joris: God is Toorn. Laten we de wereld mijden en Godvrezend leven!”

Esmee en Joris hebben een discussie over wie God is. Misschien herken je het wel wat uit het gesprek tussen Esmee en Joris. De Bijbel is zo dik, en er staan zoveel teksten in over wie God is en wat Hij voor de mens deed, doet en wil doen. Deze hand-out helpt je kring om stil te staan bij de minder vrolijke kant van God en de Bijbel erbij open te slaan. Je bent vrij om te kijken wat je relevant vindt om te bespreken.

Gods toorn in de Bijbel

Romeinen 1: 18 – 32

Romeinen is een brief aan een jonge christelijke gemeente in Rome, geschreven door Paulus. Deze jonge christelijke gemeente was waarschijnlijk met Pinksteren ontstaan, waarbij vele volken in Jeruzalem aanwezig waren. Het wordt aangenomen dat deze brief in 58 na Christus in Korinte geschreven is, waar Paulus de winter doorbracht. Het Bijbelboek Romeinen legt erg de nadruk op de verhoudingen tussen niet-joden en joden. Een actueel thema in die tijd omdat Jezus opgeroepen had tot de verspreiding van het evangelie over de hele aarde.

In hoofdstuk 1 spreekt Paulus over Gods toorn op de gehele mensheid.

- Wat denk je dat Paulus bedoelt met vers 18?
- Noem voorbeelden van mensen die met ongerechtigheid de waarheid geweld aan doen.
- Noem een situatie waarin jij door ongerechtigheid de waarheid geweld hebt aangedaan.
- In vers 16 & 17 geeft God een middel om van de toorn te ontsnappen. Wat zegt dit vers voor jou?
- Wat denk je dat Paulus bedoelt met: Een rechtvaardige leeft door geloof?

Openbaringen 14

Openbaring wordt wel gezien als het moeilijkste boek uit de Bijbel. Het zit vol beeldspraak en tevens is het ook het enige profetische boek uit het Nieuwe Testament. Er wordt aangenomen dat de Apostel Johannes dit boek geschreven heeft op Patmos, een Grieks eilandje. Hoofdstuk 14 gaat over het laatste oordeel.

- Wat is je eerste reactie na het lezen van dit hoofdstuk?
- ³⁵/₁₇ Dit soort teksten worden niet vaak gelezen. Vind je dat terecht?
- Lees de tekst nog een keer met het idee dat je de Naam van Jezus en Zijn Vader op je voorhoofd hebt staan. Ervaar je de tekst nu anders?

Waarom moeten wij over Gods toorn nadenken?

Theologen noemen vaak drie redenen waarom het belangrijk is om ook over toorn te spreken:

Allereerst: Op zoek naar het goede Geneesmiddel

Als je een oppervlakkige diagnose stelt, vind je meestal niet het goede geneesmiddel. De ziekte AIDS heeft al miljoenen doden gekost en is hard op weg de ergste plaag uit de geschiedenis te worden. Het is een razend ingewikkelde puzzel voor medische onderzoekers. Wie graag een geneesmiddel wil voor

AIDS, ontkomt er niet aan de ziekte heel goed te bestuderen. Dat geldt ook voor de wereldwijde ziekte van de zonde.

Ten tweede: **Niet wegrinnen voor jezelf en de ander helpen**

Als je je zonden en schuld beter begrijpt, kun je er zelf beter tegen vechten en anderen helpen in de strijd. Met andere woorden: ken jezelf. Als jij liever niet nadenkt over je zonden ben je bezig weg te rennen van jezelf, laat je kostbare wijsheid schieten en heeft de ander op dit punt van jou geen hulp te verwachten.

Ten derde: **De pracht van het evangelie inzien**

Wie heeft gehuild in de diepte, zal uitbundig juichen op de top. Als je je eigen zondige natuur beter begrijpt en ziet hoe erg het is dat je God verdriet doet, zul je ook des te meer vreugde beleven aan het evangelie als een kracht tot behoud en daar ook beter van kunnen getuigen naar anderen.

- Loop deze drie redenen stuk voor stuk bij langs. Welke zegt jou het meeste?
- Wanneer ben jij voor het laatst voor jezelf weggerend?

De toorn van God heeft niet het laatste woord

1 Kortintiers 15

Romeinen 8

Overige leestips

Psalm 69

Hebreëen 12

2 Tessalonicensen 1

Jesaja 66

Mattheus 7