

“Houd de sabbat in ere”

De Koepelkerk is een jonge en dynamische gemeente die al jaren groeit. De ochtenddienst is vaak overvol terwijl de middagdienst steeds minder wordt bezocht. Dit heeft de afgelopen jaren tot discussie geleid. De kerkenraad wil de gemeente graag betrekken in de besluitvorming rond dit onderwerp en heeft daarom twee gemeenteveningen belegd. Daar zullen de meeste van ons waarschijnlijk niet zijn geweest maar we willen wel graag praten over dit onderwerp.

Genesis 2: 2-3

² Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. ³ God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Al vrij vroeg in de Bijbel vinden we de meest belangrijke reden dat we de zondag nodig hebben: rust. God heeft hier nog niets gezegd over kerkdiensten, maar zegt wel duidelijk dat dit een heilige dag is.

- Waarom verklaart God juist de dag dat hij zelf niets doet heilig? Wat is eigenlijk de definitie van heilig?

Door de jaren heen is er veel veranderd aan de manier waarop we deze heilige dag invullen. In de tijd van de eerste gemeente kwamen de leden zelfs elke dag bij elkaar: *“Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maatlijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.” (Handelingen 2: 46)*. Later, in de laatste jaren van het Romeinse Rijk kwamen christenen vaak in het geheim samen bij mensen thuis en gingen dan met elkaar in gesprek over het geloof en lazen de Bijbel. Het is dus niet altijd zo geweest.

- Stelling: “Verandering in de manier waarop we zondag vieren, heeft een positieve invloed op de kerk.”
- Welk element moeten we zeker behouden als we de zondagsinvulling aanpassen? Wat is volgens jou de kern van de zondag?

Romeinen 14: 5-6

[...] Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. ⁶ Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; [...]

De Bijbel heeft een duidelijk antwoord: wie een feestdag viert, zoals de zondag, doet dat om de Heer te eren.

- Heb jij het gevoel dat je de Heer eert wanneer je
 - in de kerk bent?
 - bij Connected bent?

- op school/studie/werk bent?
- thuis bent?
- sport?
- met je vrienden bent?

Nu we hebben nagedacht over wat de Bijbel zegt over de zondag kunnen we hiervoor een concrete invulling zoeken. Uit de gemeenteavonden zijn een aantal kerkmodellen naar voren gekomen.

| | | |
|---|--|---|
| <p>Zondagmorgen grote dienst. Dichtbij komen om de beurt 1-2 wijk(en) samen. Zondagmiddag (of avond) leer-, zang-, gebeds-, enz. diensten</p> <p>A</p> | <p>Zondag morgen/begin middag 2 diensten achter elkaar met dezelfde preek maar andere liturgie. Tussendoor zang en ontmoeting.</p> <p>B</p> | <p>Zondagmorgen grote dienst, oplossing voor de overloop. 's Avonds dienst; om de week op woensdag of zondag.</p> <p>C</p> |
| <p>Op zondagmorgen dubbele dienst. Tweewekelijks leerdienst op woensdagavond. In de andere week kringavonden.</p> <p>D</p> | <p>Naast de Grote Koepelkerk start een Kleine Kerk (eigen karakter). In de Koepelkerk een morgendienst en een avonddienst.</p> <p>E</p> | <p>Voor je eigen invulling, evt. modernere modellen zoals videostreaming of andere activiteiten ipv. de kerkdienst.</p> <p>F</p> |

- Welk van deze modellen spreekt je het meest aan?
- Welke sluit volgens jou het best aan bij de kern van de zondag? En welk model denk je dat het meest opbouwend is voor de kerk?

Om te weten te komen in welke vorm wij ons als jeugdvereniging het beste kunnen vinden, willen we graag dat jullie stemmen op één van deze vormen. Jullie groepsleider deelt hiervoor een stemformulier uit.

Uiteindelijk is de keuze hoe jij je zondag invult volledig aan jou:

Kolossenzen 2: 16

¹⁶ Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.