

# Namaakgoden

## Part II

Gemaakt voor jeugdvereniging Connected, gebaseerd op het boek van Tim Keller: 'Namaakgoden'.

Tim Keller

### NAMAAK- GODEN

De lege beloften van  
geld, sex en macht,  
en de enige  
wezenlijke hoop

#### Inleiding

Dit is het tweede deel van de Bijbelstudie over afgoden. Ook deze Bijbelstudie is grotendeels gebaseerd op gedeelten uit een van de boeken van Tim Keller: 'Namaakgoden; de lege beloften van geld, seks en macht, en de enige ware hoop'. Deze week gaan we praten over de vervanging van de afgoden: hoe raken we onze afgoden kwijt? Laten we beginnen met een vraag:

- Heb je afgelopen week nagedacht over 'jouw afgoden'? Hoe kijk je terug op vorige week? Vul het onderstaande schema in voor je afgelopen week, misschien krijg je een beter beeld van je tijdsbestedingen.

Activiteit	Aantal uur per week	Veranderen! (zet een kruisje)

#### Waar is hoop?

Samenvatting van de vorige Bijbelstudie: afgoden liggen op de loer! Maar de weg vooruit begint bij het zien en herkennen van je eigen afgoden. Als je voor jezelf kunt zien wat je afgoden zijn of worden ben je op de weg terug naar God. Als God op de troon van je hart zit ben je veilig voor de afgoden van de wereld! Maar hoe gaat dat? Wanneer zit God op de troon van je hart?

*Allereerst denk ik dat ik deze vraag niet kan beantwoorden, ook Tim Keller niet en misschien kun je dit zelf niet eens voor jezelf. In deze Bijbelstudie probeer ik je te helpen om de goede richting op te gaan!*

Afgoden moeten vervangen worden door iets anders, als je ze alleen maar weg haalt komen ze weer terug, soms in een andere vorm. Dat God in die plaats moet komen is natuurlijk voorspelbaar. Maar niet een algemeen geloof in zijn bestaan. Veel mensen hebben dat wel terwijl ze wel door afgoden geteisterd worden. *“Wat we nodig hebben is een levende ontmoeting met God.”*

God werd zwak en stierf voor ons in de persoon van Jezus. Zoals in Galaten 3:13-14 wordt geschreven: *“Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt.”* Jezus stierf aan het kruis om de straf voor onze afgodenverering te betalen. Maar hoe komt dat principe nu bij ons? Jezus gaf zijn Geest, de Heilige Geest, om ons te verzekeren dat wij verlost zijn van afgoden. Ook geeft de Geest ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn en dat we God als Vader mogen zien.

- Zit God op de troon van je hart? Hoe ervaar je dit?
- Jezus die voor ons sterft zodat wij niet meer aan de afgoden gebonden zitten, dat is een moeilijk principe, begrijp je dit en geloof je erin? Kun je je eventuele moeite delen in de groep?

#### Search ...

Er zit ook een 'menselijke' kant aan om van de afgoden af te komen. Het geheim om van je afgoden af te komen is door ze te herkennen (search) en te ontmantelen (destroy). Er zijn verschillende manieren

om ze te herkennen, sommige zijn de vorige keer al aan de orde gekomen, weet je (nog) wat ze betekenen?

- *Verbeeldingsleven*
- *Geldebesteding*
- *Religie*
- *Onbeheersbare emoties*

- Heb je naar aanleiding van de vorige keer nog je (mogelijke) afgoden kunnen herkennen?

### **... & Destroy**

Paulus zei vroeger al dat we de 'kwade begeerten van het hart moeten laten afsterven' (Kol 3:15), maar hoe doen we dat? Afgoderij is niet tekortschieten in gehoorzaamheid aan God maar je hart geven aan iets anders dan God. Dit is niet te verhelpen met goede daden of spijt over je zonde. We moeten slechts op waarde schatten wat Jezus heeft gedaan en daar blij over zijn en rust vinden. Juist als we vervuld zijn van vreugde over de liefde van God voor ons zullen we ook het meest spijt hebben van onze zonden.

Als we spijt hebben omdat we bang zijn voor de gevolgen van die zonden zijn we niet écht met die zonde bezig maar met ons eigen hachje. Spijt die voortkomt uit angst veroorzaakt dat je jezelf gaat haten, van spijt uit vreugde ga je de zonde haten. Dat is essentieel want anders ga je de goede dingen uit de afgoden helemaal wegsnijden terwijl er ook goede kanten aan zitten. Als je Jezus meer liefhebt dan je afgod ben je geen slaaf meer van die afgod.

Geef even aan over dit stukje:

- ↑ *iets over God*
- ↓ *iets over de mens*
- ! *Een nieuw of belangrijk inzicht*
- ? *Begrijp ik niet*
- ➔ *iets om te gehoorzamen*

### **Eeuwig proces**

Maar zijn we ooit klaar met dat proces? Ik denk het niet en ook Keller denkt dat er geen einde komt aan dit proces. We zeggen wel eens dat we meer op Jezus willen gaan lijken en daar levenslang mee bezig zijn, zo is het ook met het vernietigen van onze afgoden. 'Volwassen' christenen zijn geen mensen die alles goed doen en alles kunnen. 'Volwassen' christenen zijn mensen die weten hoe je aan het boren blijft en steeds dichterbij God komt. En dat is iets wat iedereen kan doen, een stap naar God zetten.

Stelling: ik ben een volwassen christen.

### **Evaluatie**

Scheur het onderstaande briefje af en geef 'm aan je groepsleider, zo kunnen we de volgende Bijbelstudies nog beter aan laten sluiten bij je behoeftes!

#### **Evaluatie Bijbelstudie Namaakgoden (part II)**

*Tops en tips (wat was er goed aan deze Bijbelstudie en wat kan er beter?):*

.....

.....

.....

*Heb je nog thema's/vragen/onderwerpen waar we een Bijbelstudie over kunnen maken?*

.....

.....

.....