

Is de vrouw onderdanig aan de man?

1 Timoteüs 2: 8-15

⁸ Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. ⁹ Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, ¹⁰ maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. ¹¹ Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ¹² ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. ¹³

Zo. Dit is op zijn zachtst gezegd een erg directe tekst. Paulus schrijft dit aan Timoteüs die in Efeze verblijft. In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven aan de gemeente in Efeze. In het gedeelte wat net gelezen is, worden vooral regels voorgeschreven aan de vrouwen in de gemeente. Deze regels zijn natuurlijk heel erg ouderwets en worden in de meeste delen van de wereld totaal niet op prijs gesteld.

- Wat denk je dat Paulus bedoelt met onderwijzen?

In de tekst staat '*ik sta haar dus niet toe dat ze [...] gezag over mannen heeft.*'. De vrouw mag volgens deze tekst dus niet een leidende rol hebben. Hierom heeft de vrouw nooit de functie van dominee, diaken of ouderling.

- Stelling: "*Vrouwen mogen geen leidende rol hebben in de gemeente.*"

In de tekst lijkt het wel of vrouwen een beetje gediscrimineerd worden. Discriminatie is niet oké, het is zelfs verboden in Nederland. Vrouwen en mannen hebben evenveel rechten in onze samenleving.

- Kan jij plekken of situaties bedenken buiten de kerk om waarin vrouwen een andere rol zijn toegewezen dan mannen?
- Vind je al deze situaties discriminerend?

Soms hebben vrouwen een andere rol, zonder dat ze minderwaardig zijn. In de verhalen in het oude testament hebben vrouwen als hoofdrol het voortbrengen van het nageslacht. Geen leidende rol? Zonder nageslacht kom je helemaal nergens, dus eigenlijk zijn vrouwen de rode draad door het oude testament heen, maar dan wel wat meer op de achtergrond.

- Zou het kunnen dat God vrouwen een andere rol in de gemeente geeft dan mannen?
- Zie je dit terug in onze gemeente? En zo ja, hoe?

Vrouwen en mannen zijn verschillende geschapen, zo is het ook bedoeld. Het Bijbelgedeelte geeft aan dat vrouwen een andere rol hebben binnen de kerk, niet en andere status. Hoe die rol eruitziet is iets wat we best kunnen afstemmen op de huidige tijd.

- Welke rollen zijn (volgens jou) beter geschikt voor de vrouw? En welke voor de man?
- Hoe kunnen we dit het beste toepassen in de gemeente?

Door er op deze manier naar te kijken wordt duidelijk dat God mannen even belangrijk vindt als vrouwen, niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. Maar sommige taken passen wel beter bij de man, en andere bij de vrouw.