

Maakt geld gelukkig?

Geld verdienen, carrière maken en consumeren: het lijkt soms wel alsof het in deze maatschappij nergens anders meer om draait. Mensen denken heel verschillend over deze onderwerpen en ook veel christenen kunnen het niet eens worden over de manier waarop we met al onze rijkdom om moeten gaan. Dit komt omdat de Bijbel niet altijd een perfect sluitend antwoord geeft op onze vragen en problemen. Toch staat er veel over geld in de bijbel geschreven.

De Bijbel en rijkdom

God spreekt door Zijn Woord heel veel over geldzaken. Het woord 'geld' komt 140 keer voor in de Nieuwe Bijbelvertaling. Abraham is de eerste figuur in de bijbel waarover we weten dat hij er warmpjes bij zat: in Genesis 13 staat dat Abraham bijzonder rijk was en dat God hem veel aanzien zou geven. In die tijd ging aanzien gepaard met veel bezittingen. Als God rijkdom afkeurt, dan zou God hem dat niet gegeven hebben. Behalve Abraham zijn er in het Oude Testament meerdere personen te vinden die door Gods toedoen rijk zijn geworden, bijvoorbeeld David. David was waarschijnlijk een herder, en hield zich bezig met het hoeden van schapen en geiten. God koos hem uit voor het koningschap en zegende hem in vele opzichten, waaronder met veel materiële rijkdom. Een ander voorbeeld is dat van Salomo:

2 Kronieken 1 : 12

En Ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen.

- *Is het verkeerd om rijk te zijn als christen?*

Mattheüs 19:1

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' 17 Hij antwoordde: 'Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.' 18 'Welke?' vroeg hij. 'Deze,' antwoordde Jezus, 'pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.' 20 De jongeman zei: 'Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?' 21 Jezus antwoordde hem: 'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.' 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: 'Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: 'Wie kan er dan nog gered worden?' 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.' 27 Daarop vroeg Petrus: 'Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?' 28 Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29 En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.'

- *Heb jij net als deze man last van je rijkdom?*
- *Wat wil Jezus ons vertellen met dit bijbelgedeelte?*

In Marcus 4 vertelt Jezus een gelijkenis over het koninkrijk van God, die van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht: zo komt ook en deel tussen de distels terecht. Jezus zegt hier het volgende over:

Marcus 4: 18-19

18 Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, 19 maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.

- *Hoe belemmert een verlangen naar rijkdom je geloof?*

Jezus leert ons niet dat de rijkdom zelf verkeerd is. Het gaat Hem om de plaats die het in ons hart inneemt. Niet het geld, maar de geldzucht, het verlangen naar steeds meer, is de wortel van veel kwaad. Rijkdom en aanzien maken je diep van binnen niet gelukkig. Jezus doet dat wel, volgens Petrus. Hij zegt het als volgt: "Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren. Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven; Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen." (2 Petrus 1:2-4).

Sparen

Jezus had het niet zo op sparen. Hij had geen potje voor later. Maar hoe zit dat? Sparen is toch belangrijk? Je wilt een rijbewijs, op vakantie.. We sparen, op allerlei manieren. We zorgen voor onszelf en stellen onze toekomst zeker. We noemen dat 'verstandig' en 'verantwoordelijk', maar vertrouwen we daarmee niet teveel op onszelf en te weinig op God?

- *Geloof jij dat God daadwerkelijk voor jou zorgt? Hoe doet Hij dat?*
- *Hoe kunnen wij, met al onze welvaart, toch nog vertrouwen op God?*

Geven met je hart

God wil niet dat we de rest van ons leven van geld af blijven. Carrière is geen besmet woord en je vindt in de bijbel geen aanwijzingen voor een verbond op welvaart en rijkdom. God wil echter niet dat we zo druk bezig zijn met werk, opleiding of carrière dat we Hem vergeten of het werk in Zijn gemeente verwaarlozen. Hij wil dat ons hart op hem gericht blijft. Als je dat principe volgt, dus het beste deel voor God bestemt, dan rust daar ook Gods zegen op. Je komt dan niets tekort, je zult juist meer overhouden.

- Alles wat jij in je bezit hebt en niet nodig hebt, heb je gestolen van de armen.
- Sparen is altijd verkeerd, want je vertrouwt dan niet op God.