

# Waarom Connected?

---

Daar zitten we weer. Bijna elke zondagavond komen we bij elkaar. Maar waarom doen we dit? Wat motiveert ons om elke zondagmiddag ons lekkere plekje op de bank achter te laten en door weer en wind naar de Kidskoepel te komen?

- Wat is voor jou een reden om naar Connected te gaan?

*Lees de volgende tekst*

## **1 Korintiërs 12: 4-30**

*7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.*

*12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.*

- Als Connected een lichaam is, op welk lichaamsdeel lijkt jij dan het meest?

Een lichaamsdeel op zichzelf is niks. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden als één geheel. Je mond zou niet kunnen praten zonder daarbij je hersenen te gebruiken. Zo hebben wij ook anderen nodig.

- Heb je het gevoel dat jij zelf mensen nodig hebt bij Connected? Bedenk je ook wel eens dat anderen jou nodig zouden kunnen hebben?

## **Matteüs 18:15-20**

*15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. 18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde*

*eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'*

In vers 15 van bovenstaande tekst wordt er gezegd dat je je broeders of zusters onder vier ogen moet aanspreken op het moment dat ze zondigen.

- Hoe zie jij de toepassing hiervan binnen vereniging?
- Vind je dat je een verplichting hebt om een lid van Connected aan te spreken op het moment dat hij of zij iets verkeerd doet in jouw ogen?

*'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'*

- Hoe zie jij God binnen Connected bezig?
- Hoe belangrijk vind je de rol van God binnen Connected?

### **Judas 1:20-23**

*20 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, 21 houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 22 **Ontferm u over wie twifelen** 23 en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben.*

Zich ont-fer-men (wederkerend werkwoord; ontfermde zich, heeft zich ontfermd) 1 uit medelijden beschermen: zich ontfermen over de armen 2. voor zichzelf gebruiken: zich ontfermen over de restjes. (Van Dale Woordenboek, 2010)

- Wat betekent dit volgens jou? 'Ontferm u over wie twifelen'?
- Ken jij twijelaars binnen Connected, hoe ga je daar mee om? Of ben je zelf een twijelaar?
- Wat voor plek hebben mensen die twifelen bij Connected?

Iedereen twijfelt wel eens. Ook hier bij Connected lopen er mensen rond met vragen. Twifelen zet mensen tot nadenken en is niet erg.

*Bespreek de volgende stellingen*

**'Als je dingen over het geloof in twijfel trekt, ben je misschien geen kind van God.'**

**'Twijfel hoort bij geloof en is geen ongeloof.'**

**'Twijfel is de ergste vijand van je geloof.'**