

Vrijheid

Vandaag 68 jaar geleden werd Nederland bevrijd van de Duitsers. Het was feest omdat we weer vrij waren. We hoefden ons niet meer te houden aan al de regels die de Duitsers hadden ingevoerd, we konden weer doen waar we zelf zin in hadden. En dat is vrijheid: doen wat je wil doen. Maar het geloof heeft veel regels die je juist beperken in wat je wil doen. Veel jongeren hebben hier moeite mee en stellen dan ook terecht de vraag: Zijn christenen wel vrij?

- Straight to the point, voel jij je vrijer door je geloof dan niet-christenen?
- Of concreter nog, voel je je vrijer als je bij Connected bent dan bij andere groepen? Heb je het gevoel dat je kan doen wat je wil als je met christenen bent? Of juist niet?

Romeinen 6:16-18

¹⁶ Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrij spraak. ¹⁷ Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, ¹⁸ en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.

In Romeinen schrijft Paulus over zonde en vrijheid. Volgens de bijbel is iedereen geboren als zondaar, het ligt in onze aard. We zijn slaaf van de zonde en dus sowieso niet vrij. Hier komt Jezus in beeld, toen hij 2000 jaar geleden aan het kruis hing droeg Hij al onze zonden. Als je dit gelooft, accepteer je deze vergeving en ben je verlost van je zonden: je bent vrij.

- Is dit voor jou een reden om je vrij te voelen in je geloof?

Deze redenering lijkt te werken als een trein, maar is een beetje moeilijk toe te passen in de praktijk. Vrijheid is toch doen wat je wil doen? Galaten verduidelijkt dit.

Galaten 5:13-14

¹³ Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, ¹⁴ want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Hier wordt een belangrijke link gelegd. Namelijk die tussen vrijheid en liefde. Want de vrijheid die christenen krijgen stelt hen in staat om anderen christen meer lief te hebben. Dit komt omdat we elkaar niet meer hoeven te veroordelen: we zijn immers al bevrijd van de zonde en vergeven door God. Zo wordt vrijheid in de praktijk gebracht volgens de bijbel. Want als we als christenen elkaar niet veroordelen, geven we elkaar de vrijheid om te doen wat willen.

- Als je je vrijer voelt bij Connected, denk je dat dit komt omdat we elkaar minder veroordelen?

Niet iedereen ervaart deze vrijheid. De christelijke sfeer kan namelijk ook als bedrukkend worden ervaren. Omdat mensen elkaar wél veroordelen, bijvoorbeeld op hun geloof. Dit is een probleem voor veel twijfelaars, ze voelen zich niet volledig gewaardeerd tussen alle 'wel-gelovigen'.

- Voel jij je wel eens niet gewaardeerd omdat je geloof 'minder' is dan je medechristenen, of omdat je juist misschien als een van de weinige helemaal niet gelooft?

Exodus 20:12-17

¹² Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. ¹³ Pleeg geen moord. ¹⁴ Pleeg geen overspel. ¹⁵ Steel niet. ¹⁶ Leg over een ander

geen vals getuigenis af. ¹⁷ Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'

Het is onvermijdelijk dat we in een kerk waar genade zo centraal staat struikelen over deze tekst. Lange tijd waren deze regels – de tien geboden – heilig voor de kerk en werden ze met harde hand nageleefd. Hierdoor heeft de kerk een regeltjes-imago gekregen. Nog steeds is dit voor de meeste mensen de grootste reden om niet te geloven. Ook veel jongeren worstelen met de kwestie.

- Ervaar je dit ook bij je niet-christelijke vrienden?
- Ervaar je het misschien bij jezelf?

Johannes zegt iets heel belangrijks over deze kwestie:

Johannes 1:17

¹⁷ De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

Hier wordt gezegd dat de wet niet meer nodig is. Zoals je misschien wel weet, wordt de wet niet meer elke zondag in onze kerk voorgelezen. Wij geloven dat we niet meer worden afgerekend op onze daden, maar dat we zijn bevrijd door de genade. Maar wat is de wet dan nog wel? Het zijn nog steeds de leefregels van God, alleen hangen er geen consequenties meer aan. Hierdoor zijn het levenslessen geworden, aanbevelingen eigenlijk.

- Ben je het ermee eens dat we de wet moeten zien als aanbevelingen?

Aan ons is dan ook niet het recht ontleend om onze medechristenen te wijzen op overtredingen van de tien geboden. Wij zijn immers al vergeven, we zijn vrij van de zonde. Toch voelen veel mensen zich beperkt door de geboden. Dit komt omdat we elkaar er dikwijls toch op aankijken. De verleiding om andere christenen aan te spreken op hun fouten is menselijk. Mag je dan helemaal niks meer zeggen?

- Hoe ver mag je gaan met het aanspreken van je medechristenen?

Matteüs zegt er iets over:

Matteüs 18:15-16

¹⁵ Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. ¹⁶ Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.

Als een broeder of zuster uit de kerk dus specifiek tegen jou zondigt moet je hem daar eerst zelf op aanspreken. Als de persoon niet luistert, ga dan met z'n tweeën naar hem toe: daarna mag je het naar de gemeente brengen. Verder is altijd goed om je medechristenen aan te spreken op verkeerd gedrag, maar doe het op een liefdevolle en opbouwende manier. Nog belangrijker: doe het uit liefde en onthoud dat iedereen nu al bevrijd is van zijn zonden.