

# Schreeuwen

## naar de Hemel

Zojuist hebben we geluisterd naar een nummer van Matthijn Buwalda. Hij zingt in dit nummer over zijn vruchteloze pogingen om de aandacht van God te krijgen; het lijkt alsof God geen antwoord wil geven. Vanavond gaan we een aantal verzen uit het nummer van Matthijn Buwalda tegen het licht houden aan de hand van een aantal vragen.

### **De stilte van God**

Lees eerst onderstaande verzen:

"M'n keel is droog van al het roepen  
M'n benen slap van al het lopen  
'k ben nu al zo lang aan het zoeken  
Waarom zou ik nog op u hopen

U bent nu aan zet  
Het is uw besluit  
En als u niet wilt helpen  
Dan kom ik er zelf wel uit"

(Uit: Matthijn Buwalda - Schreeuwen naar de Hemel)

In de eerste verzen van zijn nummer vertelt Matthijn Buwalda meteen waar het op staat: hij zoekt God, maar het lijkt er op dat God geen antwoord wil geven. Hij is al tijden aan het zoeken, maar er gebeurt niks. Daarom is het nu aan God: als Hij niets doet, dan zoekt Matthijn het zelf wel uit. Misschien voel je je soms wel eens als Matthijn: je bidt tot God, leest in de Bijbel, gaat naar de kerk en jeugdvereniging, maar het lijkt alsof er weinig gebeurt. Er gebeuren geen wonderen in je leven en je hebt ook niet het idee dat je de aanwezigheid van God voelt.

*-> Voel jij je wel eens zoals Matthijn Buwalda beschrijft in zijn nummer? Hoe komt dit? Denk je dat God niet wil helpen?*

*-> Wat vind je van de oplossing van Matthijn: 'als u niet wilt helpen, dan zoek ik het zelf wel uit'?*

### **Een kwestie van overgave?**

Lees onderstaand vers:

"U koos toch voor mij  
Is dit dan wat u wilt  
En nu het er op aankomt  
Waarom bent u stil?"

(Uit: Matthijn Buwalda - Schreeuwen naar de Hemel)

Wordt er niet altijd verteld dat geloven een kwestie van overgave is? "Niet jij moet het doen, maar God doet het voor jou" is een veelgehoorde uitspraak in de kerk. Het lijkt alsof Matthijn Buwalda hier de vinger op een zere plek legt: waarom geeft God geen antwoord, als hij toch voor ons gekozen heeft? Dat klopt toch niet? Of luisteren we misschien niet goed genoeg?

*-> Geeft God inderdaad geen antwoord? Hoort dat misschien bij het geloven in een God die je niet kunt zien? Of zit het anders?*

### **Vestig je hoop op God**

Lees onderstaand vers:

"Doorbreek de stilte  
Wees het water in mijn droge land  
Doorbreek de kilte  
In mijn hart, mijn ziel en mijn verstand  
Ik heb u nodig  
Kom alstublieft een stukje dichterbij  
Ik heb u nodig  
Zonder u is alle kans op hoop voorbij"  
(Uit: Matthijn Buwalda - Schreeuwen naar de Hemel)

Aan het einde van zijn lied draait Matthijn Buwalda bij: hij heeft God nodig. Het is mooi om te zien wat hij zegt: "Doorbreek de kilte in mijn hart, mijn ziel en mijn verstand." Misschien ligt het probleem wel bij hem en zijn verwachtingen; bij zijn kille benadering van het geloof en zijn verwachting dat hij God wel even kan vertellen wat hij allemaal moet doen. Kunnen wij als mensen God begrijpen? Nee! Dan kunnen wij Hem dus ook niet vertellen wat Hij allemaal moet doen.

Toch kan het dan wel nog steeds zo zijn dat je het idee hebt dat het stil blijft van Gods kant. Wat moet je hier dan mee? Ook al geef je toe dat je God niet kan begrijpen, dan lost dit je probleem nog niet op. Hierin kunnen we iets leren van de schrijver van psalm 42. Hij schrijft het volgende:

"Wat ben je bedroefd, mijn ziel,  
en onrustig in mij.  
Vestig je hoop op God,  
eens zal ik hem weer loven,  
mijn God die mij ziet en redt."  
(NBV, Psalm 42: 12)

De Studiebijbel zet bij dit vers de volgende noot:

"Ondanks de moeilijke situatie, het teisteren door zijn vijanden en zijn neerslachtigheid, maant de psalmdichter zichzelf aan een houding vol vertrouwen in God, die nu zo ver lijkt, te blijven aannemen."  
(Studiebijbel, bijschrift bij psalm 42)

*-> Wat vind je van deze houding? Kun je hier wat mee?*