

# Undivided christen zijn

## *Christen zijn in het dagelijks leven*

Het onderwerp van deze avond is 'undivided' christen zijn: christen zijn op alle vlakken van je leven. Niet alleen op zondag of tijdens de Bijbelstudieavonden, maar ook op school, in de supermarkt en 's avonds als je uit gaat. Undivided christen zijn is in gesprekken met anderen leven naar Gods beeld en dit uitstralen naar de buitenwereld. Vanavond zullen we dus nadenken over hoe we in het dagelijks leven kind van God kunnen zijn.

### **Omgaan met je naasten**

In de Bijbel wordt heel duidelijk gemaakt hoe je om zou moeten gaan met je naasten. Hoe verleidelijk is het echter om de straatkrant verkoper te vermijden, je minder leuke klasgenoten te negeren of in de pauze alleen met je vrienden te praten. Als we naar het beeld van God willen leven, kunnen we beginnen door om te zien naar onze naasten en een voorbeeld te nemen aan hoe Jezus dit deed.

*Hier onder staan een aantal teksten die beschrijven hoe Jezus omging met zijn naasten: kies er twee uit en bespreek met elkaar wat we er van kunnen leren.*

- Lucas 10: 25-37
- Lucas 19: 1-10
- Jacobus 2- 1:13
- 1 Korintiërs 12: 12-27

### **Vertrouwen op God**

We kunnen ons in het dagelijks leven heel druk maken over van alles. Ga ik wel slagen? Is de studie die ik uitgekozen heb wel geschikt voor mij? Wat voor baan zal ik later krijgen? Gedraag ik me wel leuk genoeg? Als we de Bijbel lezen wordt duidelijk dat we ons niet druk hoeven te maken, maar dat we mogen vertrouwen op God en Zijn plan met ons.

*Hier onder staan een aantal teksten die gaan over hoe God voor ons zorgt en zijn plan met ons: kies er twee uit. Hoe kunnen we deze teksten in ons dagelijks leven concreet maken?*

- Mattheüs 6: 25-43
- Fillipenzen 4: 4-9
- Jesaja 41: 8-14 & 17-20
- Jesaja 40: 27-31

### **Leven als christen**

In de Bijbel wordt heel concreet genoemd hoe je als christen zou moeten leven. Niet alleen het leven van Jezus kan als voorbeeld dienen, ook Zijn onderricht, de vruchten die de Geest ons schenkt en de brieven van de apostelen maken duidelijk hoe God graag ziet dat wij leven. De vruchten van de Geest kunnen ook wel gezien worden als een beschrijving van het karakter van een christen. Vanuit deze vruchten kunnen de andere gedragingen voortvloeien. Paulus waarschuwt in zijn brieven herhaaldelijk om geen vleselijke christen te zijn: daarmee bedoelt hij dat we ons niet moeten laten leiden door onze eigen begeertes, maar door de Geest. Hij roept dan ook op om een geestelijk mens te worden: de heilige Geest staat dan centraal.

*Hier onder staan een aantal teksten die de vruchten van de geest en dus het karakter van een christen beschrijven: kies er twee uit. Merken jullie in je eigen leven iets van dit karakter? Lukt het om dit na te steven?*

- Romeinen 8: 1-11
- Galaten 5: 13-26
- 1 Petrus 2: 11-21
- Romeinen 12: 9-21 & 13: 8-10