

Ik ben een kind van God

Avond 1 van 'Mijn identiteit in Christus'

Inleiding

Vanavond gaan we het hebben over dat wij kinderen van God zijn. Wat betekent dit voor jou persoonlijk? Ook zullen we ontdekken hoe dit het dagelijks leven kan beïnvloeden! Fijne avond!

- Bedenk minstens 10 eigenschappen van kinderen
- Bespreek hoe je deze eigenschappen terugziet in het dagelijks leven
- Bespreek hoe je deze eigenschappen terugziet in jouw relatie met God
- Van welke eigenschappen zou je meer of minder willen?



Lees: Romeinen 8:12-17

12 Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. 13 Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest een eind maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven.

14 Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. 15 God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: 'Abba, Vader!'

16 De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn. 17 God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem.

- Wat zegt deze tekst over het zijn van een kind van God?
- God bezit veel verschillende eigenschappen. Wat zijn eigenschappen van God als vader? En hoe hebben deze eigenschappen betrekking op jou als kind van God?
- Hoe leidt het zijn van een kind van God tot 'eer en grootheid van Gods genade' (ef 1:6)
-

Lees 1 Johannes 3:1-3

1 Bedenk toch hoeveel de Vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet dat wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet kennen.

2 Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet. Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als hij terugkomt. Dan zullen we hem zien zoals hij is, als de hemelse Christus.

3 We moeten erop vertrouwen dat God die dingen zal laten uitkomen. Wie daarop vertrouwt, is heilig. Net zoals Jezus Christus heilig is.

Johannes geeft zijn lezers een opdracht in vers 1. 'Bedenk toch...' Laten we zijn opdracht serieus nemen en hiermee aan de slag proberen te gaan.

- Vertel wat het betekent om kind van God te zijn.
- Geloof je dat je een kind van God bent? Wat maakt dat je wel/niet overtuigd bent?
- Hoe worden we een kind van God?
- Hoe zouden we meer kunnen gaan beseffen wat het inhoudt om kind van God te zijn?

Om deze week nog eens over na te denken:

- Kijk aan het einde van de dag eens waaraan je die dag hebt kunnen zien dat jij een kind van God bent.
- Hoe zie jij in anderen dat zij kinderen van God zijn?